

Reis door de tijd



Hallo!

Dag beste wouter, heb jij je ooit afgevraagd hoe de wereld er in het verleden uit zag?

Als dat het geval is, dan heb je geluk want wij gaan dit semester een reis door de tijd maken. Elke vergadering gaan we naar een ander tijdperk of speciale gebeurtenis van het verleden.

In de kalender onderaan dit boekje vind je voor elke vergadering waar we naartoe gaan.

Lees het zeker eens door, zodat je op de hoogte bent van alle nodige informatie.

Hier is alvast belangrijke info die je zeker moet weten:

We gaan op **wouterweekend** van 15 tot 17 november in de chirolokalen van Werchter. Meer info volgt !



Wie zijn wij



Rembrandt De Keyzer

Totem: Dahliaoranje goedlachs stokstaartje
Verjaardag: 7 februari 2005
Adres: Karrestraat 118 Herent
Verantwoordelijkheid: Financiën

Bas Paepen

Totem: Smaragdwitte vredige hazewind
Verjaardag: 9 september 2005
Adres: Keulenstraat 84 Herent
Verantwoordelijkheid: Administratie



Stan Ceysens

Totem: Rhodokomeetgele onbezonnen orang-oetan
Verjaardag: 15 april 2006
Adres: Sergeysstraat 32 Herent
Verantwoordelijkheid: Vieruurtjes

Xander Van Loo

Totem: Himalayazout groene vredelievende zwaluw
Verjaardag: 1 maart 2006
Adres: Langeveldstraat 111 Herent
Verantwoordelijkheid: WeetteWah



Nyssa Raedts

Totem: Persicagroene blijmoedige sneeuwstormvogel
Verjaardag: 8 juni 2006
Adres: Heuvellaan 8 Herent
Verantwoordelijkheid: WeetteWah

Fran Decabooter

Totem: Avondzonwitte toegewijde waterwolf

Verjaardag: 29 mei 2006

Adres: Tweebruggenstraat 57D Herent

Verantwoordelijkheid: Communicatie



Algemene info

Contact

Je kan ons bereiken via wouters@scoutsherent.be voor vragen, problemen, leuke ideeën ...
Vragen voor de groepsleiding stuur je naar groepsleiding@scoutsherent.be.

Als je ons apart wilt bereiken (voor dringende zaken):

- ❖ **Rembrandt:** 0471552116 rembrandt.dekeyzer@gmail.com
- ❖ **Bas:** 0468416685 Paepenbas@gmail.com
- ❖ **Stan:** 0468436707 stan.ceyssens@gmail.com
- ❖ **Xander:** 0485732889 xander.van.loo@outlook.com
- ❖ **Nyssa:** 0486 71 99 80 nyssa.raedts@gmail.com
- ❖ **Fran:** 0468484317 fran.decabooter@gmail.com

We maken ook gebruik van een Whatsapp Groep waar we extra informatie in zullen delen.
Als je tijdens het jaar merkt dat je nog niet bent toegevoegd aan deze groep, laat het ons zeker weten.

Medische fiches

- o Volledig digitaal, schrijf in je boekje dat de ouders de individuele steekkaart van hun kind moeten invullen/nakijken en updaten indien nodig via:
<https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/#/lid/individuelesteekkaart/%20%20profiel>
- o Indien jullie hierover nog vragen hebben, mag u altijd Bas of de groepsleiding (groepsleiding@scoutsherent.be) contacteren.

Vergaderingen

Onze vergaderingen vinden elke zondag plaats van **14u00 tot 17u00** op **Den Doren**. Adres: Elststraat 80, Herent. We raden iedereen aan om met de fiets te komen, en een fluohesje en helm te dragen. Wanneer uw wouter alleen of met iemand anders naar huis mag, laat u ons dit best weten via sms, mail of aan het begin van de vergadering. Ook als jullie wouter niet aanwezig kan zijn, laat dit dan ook weten via mail of Whatsapp!

Kledij

Wouters moeten steeds een uniform dragen. Dit bestaat uit een **scoutshemd**, een groene **rok/broek** en een **das** van Scouts Herent (blauw en grijs). De mouwen van je hemd rol je op tot op hoogte van je elleboog, dat is elke zondag nodig voor de opening.



Hemd, rok en broek kan je nieuw kopen in de Hopper Winkel of voor een lagere prijs bij de 2dehandswinkel van onze scouts (tweedehands@scoutsherent.be).

TIP: Schijf OVERAL je naam op

Opening + sluiting

Elke vergadering begint met een opening (in uniform!) en daarbij zeggen we de beloftetekst. We sluiten de namiddag af met het avondlied. Zij die de beloftetekst niet goed kennen, kunnen het nog snel even oefenen.

Beloftetekst

*"Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld.
Ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.*

*Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik me in te zetten voor mijn groep.
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen."*

Kalender eerste semester

29 september	We vertrekken naar het verleden, waar naartoe? De prehistorie met de dino's en oermensen, hopelijk eten ze ons niet op. 
6 oktober	Wat zien we nu? De piramides, sfinxen en Egyptenaren, we zijn in het oude Egypte!!! 
13 oktober	Van filosofen tot keizers, dit zullen we deze week zien bij de Romeinen en oude Grieken. Deze week een korte vergadering! (Van 15u-17u) 
20 oktober	Heel lang geleden voor de allereerste keer, dat had je moeten zien, het was verschrikkelijk slecht weer. De geboorte van Jezus zullen we deze week meemaken.  
27 oktober	Ridders, Koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen en kastelen. We onderzoeken deze week de middeleeuwen.  
3 november	We stappen op een schip en gaan samen de wereld ontdekken in de tijd van Columbus en de ontdekkingsreizen. 
10 november	De wetenschappelijke vooruitgang is nu snel aan het gaan. Welke uitvindingen zouden wij tegenkomen? 
15 - 17 november	Wouterweekend, meer info volgt
24 november	Revoluties en Napoleon, zijn de zaken die we deze week zullen bezoeken. 

1 december	Nu zijn er veel machines en fabrieken, we gaan naar de industriële revolutie. 
8 december	Sint vergadering, meer info volgt
13 december	Kerstfeestje, meer info volgt 
22 december	Geen vergadering, kerstvakantie
29 december	Geen vergadering, kerstvakantie
5 januari	Geen vergadering, kerstvakantie
12 januari	De jinnens nemen het even over!
19 januari	Geen vergadering, de leiding heeft examens.
26 januari	De jinnens nemen het even over!
2 februari	Geen vergadering, wij nemen een kleine vakantie na het studeren.
9 februari	Oh nee, we zijn beland in de oorlog. Hoe gaan we hier uitraken? 